



NS wandeling De Baarnse Bossen

In de loop van de jaren zijn er NS-wandeltochten bijgekomen, maar ook (geruisloos) verdwenen. Een regelmaat die niet altijd afgedwongen werd door de asfaltering van het landschap. De afgedankte wandelingen zijn vaak nog prima te lopen. Ze hebben dan ook een plek gevonden op Wandelzoekpagina.

De routebeschrijving is niet altijd meer kloppend: de markering wordt niet meer onderhouden en herkenbare punten zijn wellicht verdwenen. Ook de informatie over bus en trein, openingstijden van horeca en adressen van organisaties kloppen wellicht niet meer. De beschrijving is namelijk letterlijk overgenomen.

Wandelzoekpagina, Wandelnet noch NS zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de routebeschrijving.

Veel wandelplezier.

Inleiding

Deze wandeltocht door de Baarnse Bossen is uitgezet in samenwerking met de boswachter van Staatsbosbeheer, de eigenaar en beheerder van dit gebied. U komt eerst in 'Het Baarnse Bos', een vanouds koninklijk bezit dat oorspronkelijk als wandelpark is aangelegd. Via de berceau komt u uit bij het Paleis Soestdijk, u wandelt door de bossen die naast het paleispark zijn gelegen en gaat langs het ravijn, waarin de spoorlijn is aangelegd, terug naar het station van Baarn. De wandeling is ongeveer 10 km lang. Bijzonder is dat u de hond mag meenemen en dat deze niet aangelijnd hoeft te worden mits hij/zij goed onder appèl staat. Dat is ook van belang omdat u tweemaal een drukke verkeersweg moet oversteken. In het kader van deze 'vorstelijke' wandeltocht wordt een bezoek aanbevolen aan het Oranje Museum dat op enkele minuten van het NS-station is gelegen. De openingstijden staan vermeld in deze folder.

Restaurants

Onderweg komt u geen restaurant tegen; wel is vlakbij het station Eethuis-Café 'De Generaal'.

Wat is er te zien?

Deze wandeling door drie bossen van Staatsbosbeheer voert langs vele historische plaatsen:

Het park tegenover het station met zijn grote hek in neobarokstijl, aangelegd door Prins Hendrik de Zeevaarder.

De 'Grote Kom', de centrale vijver in een voormalig park, ooit aangelegd door een rijke Amsterdamse koopman.

De berceau, een door loof overdekte wandelgang in het bos, die door Staatsbosbeheer in ere wordt hersteld.

Het gedenkteken 'de Naald', eerbetoon voor de 'Held van Waterloo', Koning Willem II.

Paleis Soestdijk, het vorstelijke 'witte huis in het groen'.

Het standbeeld van Christoffel Pullmann, de verdediger van Paleis Soestdijk.
Het Oranje Museum boordevol voorwerpen die betrekking hebben op ons koningshuis.

Het Oranje Museum

Het Oranje Museum is geopend van 1 maart tot 31 oktober. Openingsuren: di t/m vr 10 tot 17 uur, za en zo 12-17 uur. Toeg.prijs. fl. 3,50, kinderen t/m 11 jr fl 2,00., 65+/CPJ fl 3,00.

NS Wandeltochten

NS heeft wandeltochten verspreid over heel Nederland. Dit jaar [1994] zijn er acht speciale wandelingen, de 8 Groene Buren van NS. Tijdens deze wandelingen ontdekt u de mooiste groene plekjes rond de NS-stations. Daarnaast heeft NS ook nog 40 Rail Idee wandeltochten. Met een Rail Idee koopt u in één keer uw treinreis en een kaartje voor de routebeschrijving. Met een Rail Idee kunt u alle kanten op. U heeft de keuze uit musea, beurzen, fietstochten, attractie- en dierenparken en nog veel meer. Meer informatie vindt u in de pocket Er-op-Uit!, te koop bij het NS-loket.

Algemene informatie over de wandeltocht

Prins Hendrik van Oranje, bijgenaamd de Zeevaarder (1820-1879) was een verstandig zakenman. Toen rond 1870 de spoorlijn tussen Amsterdam en Amersfoort zou worden aangelegd, stelde hij op voordelige voorwaarden grond beschikbaar voor de aanleg van de lijn bij Baarn. Maar er moest dan wel een station komen en de meeste treinen van en naar Amsterdam zouden in Baarn moeten stoppen. Door die spoorlijn ontwikkelde het agrarische dorpje Baarn zich snel tot een aantrekkelijk villadorp. Dat verhoogde ook de waarde van de prinselijke gronden. Het station in Baarn ligt aan de rand van de (voormalige) koninklijke bossen. In een half uur wandelt u langs groene paden naar paleis Soestdijk. De tocht gaat verder langs het paleispark en door bossen die tot 1980 eigendom waren van het Koninklijk Huis. Wie dat wil kan de wandeling afsluiten met een bezoek aan het Oranje Museum, gelegen naast een gebouw van het voormalige buurtstation. Met recht een vorstelijke wandeling door de fraaie oranje-getinte bossen van Baarn. De nummers tussen haakjes verwijzen naar het kaartje.

Het stationsplein (1)

Tegenover het landelijke station van Baarn ligt een klein park dat omstreeks 1870 werd geschonken door de al genoemde Prins Hendrik; het is een soort visitekaartje van Baarn. Vooral in het voorjaar is het bijzonder mooi. In het station is de ingang te zien van de Koninklijke wachtkamer. Het mozaïek boven de deur is het waard eens rustig te worden bekeken.

Wandelen door de Baarnse bossen

De spoorlijn grenst aan 'het Baarnse Bos', een bos met een rijke historie. Oorspronkelijk was het een parkbos, dat was aangelegd in Franse stijl. In het midden ligt 'de Grote Kom' (2). Op dit centrale punt komen lange rechte lanen uit; een brede zichtlaan deelt het bos in twee helften. Zo'n zichtlaan werd aangelegd om de bewoners van een buitenhuis of kasteel dat aan het begin van de laan gelegen was, een weids uitzicht te geven. Deze laan kwam vroeger uit op het

landhuis 'De Eult'. Dat was in de 17e eeuw het tweede huis van de schatrijke Amsterdamse koopman Jan Bicker (1591-1653). Het is nadien afgebroken. Bicker was burgemeester van Amsterdam en een geducht tegenstander van de Oranjes. Zijn schoonzoon, de invloedrijke raadpensionaris Jan de Witt (*1*), heeft veel op 'de Eult' gelogeed. Die twee bepaalden in die jaren voor een belangrijk deel de landspolitiek. U loopt in dit park dus op historische grond. De Bickers hebben de strijd verloren en met Jan de Witt liep het, zoals bekend, in het jaar 1672 slecht af. Zijn tegenstander, Prins Willem III, werd na veel troebelen de redder van het vaderland. De buitenplaats 'de Eult' is daarna vele eeuwen het eigendom van de Oranjes geweest. Bijzonder in dit bos is de berceau (3), een romantisch wandelpad met aan beide zijden beuken of eiken waarvan de takken over het pad zijn gebogen. Blank was toen het ideaal. Deze berceau is in de loop van de tijd verwaarloosd, maar wordt nu weer in gedeelten door Staatsbosbeheer gerestaureerd.

Paleis Soestdijk

Als u uit het bos komt, ziet u rechts in al zijn witte schoonheid Paleis Soestdijk (4) liggen. In 1674 is de oorspronkelijk veel kleinere hofstede door Prins Willem III aangekocht voor een bedrag van f. 18.775,-. Hij was een echte bouwer en tuinier en heeft van het landgoed een waar lusthof gemaakt. Na de laatste oorlog werd het de woonplaats van het koninklijk, nu prinselijk paar.

Kijk ook even achterom als u vanuit het bos op de Koningslaan komt. Daar staat aan het eind van de laan 'de Naald' (5), een gedenkzuil die is opgericht voor Koning Willem II. Als kroonprins streed hij in 1814 bij Waterloo tegen de legers van Napoleon en kon deze zo lang weerstaan dat de geallieerden op tijd arriveerden om de Franse keizer te verslaan. Dit gedenkteken en twee stukken geschut uit de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgen, herinnert aan dit wapenfeit. Het paleis wordt bij de twee ingangen bewaakt door leden van de marechaussee; even naar links staat het standbeeld voor Christoffel Pullmann, de Pruisische soldaat die in de zomer van 1787 zijn leven liet bij de verdediging van het paleis tegen de patriotten.

Het Paardenbosch

Aan de overkant van de drukke verkeersweg ligt het park rond het paleis en ook de kazerne van de paleiswacht. U wandelt nu langs de afrastering van de paleistuin door het Paardenbosch (6). Dat dankt waarschijnlijk zijn naam aan de legering van een troepenmacht van Napoleon op een hoger gelegen stuk grond in dit bos. Er zijn aanwijzingen dat hier in de Franse tijd een deel van de bezettingsmacht heeft gelegen. In 1980 zijn de bossen in dit gebied door Koningin Juliana verkocht aan Staatsbosbeheer en opengesteld voor het publiek. In het bos, dat nu nog voornamelijk uit naaldbomen bestaat, wordt door Staatsbosbeheer gewerkt aan verjonging en aan de opbouw van een gevarieerd bos met loofbomen.

Oversteken naar het Roosterbosch

De weg van Baarn naar Hilversum vormt de grens van het Roosterbosch. Als u deze weg oversteekt wandelt u in het Roosterbosch (7). Er mogen tijdens de wandeling ook buiten de paden bosbessen worden geplukt. Die groeien hier in het seizoen (vooral in de maand juli) volop. De streek moet al lang geleden zijn bewoond. In dit bos ligt namelijk een van de vele grafheuvels (8) die in het gebied tussen Baarn en de Lage Vuursche zijn gevonden. Deze grafheuvel, een lichte verhoging in het

bos, bewijst dat hier al zo'n drieduizend jaar geleden mensen hebben gewoond. Via een fietspad onder een viaduct van de drukke verkeersweg gaat u langs het spoorweggravin terug naar het station. En zelfs in dit bewoonde gebied wandelt u nog door een klein parkje tot vlak bij het station

Oranje Museum als sluitstuk

Wie deze natuurwandeling met vele herinneringen aan de geschiedenis van ons koningshuis heeft gemaakt, zal plezier beleven aan een aansluitend bezoek aan het Oranje Museum. Dit museum ligt achter het voormalige buurtstation vlakbij het NS-station. Dit museum, in 1987 door Prins Bernhard geopend, bevat een grote verzameling objecten die betrekking hebben op Oranjekoningen en -prinsen. Er zijn maquettes van paleizen, een kopie van de Gouden Koets op schaal, borstbeelden, schilderijen, meubels, munten en vele honderden souvenirs aan gedenkwaardige gebeurtenissen. Dit bezoek is een waardige bekroning van deze wandeling door de bossen rond Baarn waarop Oranjevorsten nu al ruim drie eeuwen hun stempel hebben gezet.

Routebeschrijving

1 Als u het station uitkomt, ga dan eerst even links om het parkje heen dat Prins Hendrik rond 1870 heeft laten aanleggen als een charmant visitekaartje voor het toen nog boerendorpje Baarn. Het is in alle seizoenen een mooie binnenkomer. Terug bij het station kunt u binnendoor (rechts van het VVV-kantoor) naar de overweg.

2 Steek de overweg over en ga direct na het restaurant 'De Generaal' links het bospad in (wanneer u eerst het Oranje Museum wilt bezoeken: dit ligt links achter het restaurant. U kunt het museum uiteraard ook aan het eind van de wandeling bezoeken).

3 Volg het bospad tot de driesprong en kies het middelste pad dat uitkomt bij 'de Grote Kom'.

4 Staande voor deze vijver gaat u linksaf tot de bank. Sla daar linksaf en volg de brede laan die in het verlengde van de vijver ligt.

5 Ca. 400 meter verder ziet u een kruising met een paaltje 'Ruiterpad'. 10 meter verder ligt rechts een smal pad. Ga dat in. U komt dan uit bij een paadje dat aan beide kanten is beplant met bomen die een boog vormen. Dat is het begin van de berceau. Wandel die door tot het eind.



6 Bij het kruispunt rechtdoor, dus berceau volgen. Ook die wandelt u in tot u aan het eind linksaf gaat en uitkomt bij enkele grote gebouwen. Dit is de achterkant van het complex van de Koninklijke Stallen van Paleis Soestdijk. Volg het pad linksaf tot u op een brede oprijlaan komt. Links ziet u de gedenknaald aan de Slag bij Waterloo. Rechts is Paleis Soestdijk zichtbaar.

7 Vlak voor de verkeersweg is links een parkeerplaats; aan het eind daarvan bevindt zich het standbeeld van Christoffel Pullman, de verdediger van het paleis in 1787.

8 Terug naar de oprijlaan met uitzicht op de gedenknaald en het paleis. U gaat over het fietspad langs de verkeersweg vóór de Koninklijke Stallen langs en na het laatste gebouw de eerste weg rechts in.

9 Ga meteen linksaf dus niet de geasfalteerde weg op. U volgt nu even de rode paaltjes. De weg loopt nagenoeg parallel met de drukke verkeersweg aan uw linkerhand.

10 Wandel door tot bij de kruising met het ruiterspad. Hier gaat u linksaf (de rode paaltjes gaan naar rechts en u gaat naar links) tot u bij de verkeersweg komt.

11 Deze steekt u over (voorzichtig, want er wordt hier door de auto's erg hard gereden). Aan de overkant van de verkeersweg ziet u een verharde weg die het bos ingaat. Volg deze weg. Aan de rechterkant bevinden zich de woningen van de paleiswacht.

12 Ga rechtdoor met links de afrastering van het paleispark. Bij het bord 'Stiltegebied' en de afsluitboom gaat u rechtdoor. U wandelt nu in het bos langs de afrastering. Na circa 500 meter, op het punt waar het gaas duidelijk naar links afbuigt, gaat u de laan rechtsaf in. Dit bos was tot 1980 eigendom van het Koninklijk Huis.

13 Langs deze laan wandelend komt u na ongeveer 700 meter bij een drukke verkeersweg (de weg van Baarn naar Hilversum).

14 Steek deze over bij de slagboom en ga rechtdoor het Roosterbosch in, ook voormalig bezit van de Kroon. U wandelt ca. 500 meter rechtdoor tot u niet meer verder kunt. Bij de driesprong gaat u rechtsaf en volgt een verhard fietspad.

15 U wandelt na ongeveer 100 meter langs de spoorlijn en komt bij een tunnel onder de verkeersweg. Die gaat u in en u volgt het pad tot u links een brug over de spoorlijn ziet. Ga hier over heen en meteen rechtsaf.

16 Wandel door het smalle plantsoentje langs de weg naar het Stationsplein.

17 Het Oranje Museum is op een paar minuten lopen van het station (voor openingstijden en toegangsprijs: zie pagina 1)

18 We hopen dat u een plezierige wandeling heeft gemaakt door de 'koninklijke' bossen van Baarn en wensen u verder een goede reis naar huis.

Uitgave Maart 1994