

Berlijn

Shoptocht Berlijn

Na de val van de Berlijnse muur heeft de wijk Prenzlauer Berg zich tot een waar winkeldorado ontwikkeld. Je vindt hier exclusieve zaakjes, boetiekjes van Berlijnse designers en galerieën van internationale kunstenaars. De Kastanienallee springt er het meest uit, dit is een gezellige straat waar barretjes en winkeltjes elkaar afwisselen. Overigens is deze trendy wijk niet het meest stereotype winkelgebied. De winkels liggen namelijk wat ver uit elkaar en dat maakt het shoppen tot een sportieve bezigheid.

**Van station
tot station
8 km**



NS International

Onderweg kom je ook door rustige straten waarin je de sfeer van het oude Oost-Berlijn nog kunt proeven. Je tocht begint op de Alexanderplatz met daar de opvallende Televisietoren, bovenin bevindt zich een draaiend restaurant. Langs de Berliner Dom, rivier de Spree en een park wandel je naar de Hackescher Markt (met gezellige terrasjes) en Die Hackeschen Höfe, daarin begint het winkelen echt leuk te worden. En dat ga je de rest van de tocht ook ervaren. Onderweg kuier je regelmatig langs of door een park met een paviljoen waar je even tot rust kunt komen. Neem vooral de tijd af en toe een zijstraatje in te schieten en geniet op het keerpunt van de route van enkele designshops en meerdere exclusieve restaurants op het terrein van de Kulturbrauerei, eens de grootste bierbrouwerij ter wereld, nu een hip cultureel centrum met een museum en een paar bioscopen. Aan het einde van deze leuke shoptocht kun je op de Alexanderplatz nog Alexa bezoeken, een overdekt winkelcentrum met meer dan 180 verschillende winkels. Vind je de wandeling aan de lange kant, gebruik makend van het OV kun je de route op meerdere punten afbreken..

.....

Start: Station Berlin-Alexanderplatz

Eind: Station Berlin-Alexanderplatz

.....

LA = Linksaf / **RA** = Rechtsaf / **RD** = Rechtdoor
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!

Routebeschrijving: Bart van der Schagt

Reacties op beschrijving: info@wandeleninbeeld.nl

Uitgave: NS International maart 2016

Versie: 12-09-2018

.....



- 1 Verlaat het station Berlin-Alexanderplatz via de uitgang Fernsehturm en loop naar die toren. Een paar meter voor de ingang daarvan schuin LA, loop naar de 3 grote woonblokken met daaronder de Rathaus Passagen (een overdekt winkelcentrum) en op de wandelboulevard strak daarvoor RA. Wat verderop loop je strak langs het Berliner Rathaus, dat grote roodbruine gebouw. Op de hoek daarvan op de kruising RA (Spandauer Strasse). Na rechts een plein met standbeeld, de TV-toren en een kerk gezien te hebben op de grote kruising eerst de Karl Liebknecht Strasse oversteken en aan de overkant gelijk LA de brede weg met trambaan oversteken, je loopt dan aan de rechterkant van die Karl Liebknecht Strasse. Strak voor de brug over de Spree (een stadsrivier, je ziet daar ook de Berliner Dom) RA (Vera Brittain Ufer) en blijf de wandelboulevard langs de Spree volgen (wil je het DDR-museum bezoeken, dan moet je bij die brug rechtsaf de trap af, volg het bordje). De brede brug (die gaat naar het museumeiland) links laten liggen, blijf nog heel even langs de Spree. Waar je links een park ziet (met onder de spoorbaan leuke



terrasjes) met een flauwe rechterbocht op het trottoir langs de Burgstrasse blijven (ga dus niet dat park in). Wat verderop het spoor onderdoor en volg daarna de linkerbocht. Waar je links een park gaat zien (Monbijouplatz), ter hoogte van huisnummer 3 aan de rechterkant van de weg gaan lopen en iets verderop bij het halfronde gebouw op de Monbijouplatz daar scherp RA omheen.

2 Ter hoogte van huisnummer 2-3 (Hackescher Markt) nog even RD en op de grote driesprong LA (Rosenthaler Strasse, op deze driesprong zie je rechts een gezellig horeca-rijck plein). Loop niet te ver door want al na een paar meter moet je na huisnummer 40-41 LA Die Hackeschen Höfe in. Na de 2e poort RA de smallere door (Zu den Höfe IV-VIII). In dit hofjescomplex zie je meerdere poorten naar hofjes, schiet er even in want daarin tref je wat leuke zaakjes en veel groen. Na de 2e poort RA (Rosenhöfe) en loop dit langgerekte hofje, met beneden een gezellig terrasje, uit. Na de uitgang (een poortje met een mooi trappenhuis) ben je weer op de Rosenthaler Strasse waarop je LA gaat. Blijf deze straat (let op de straatnaambordjes daarvan) met trambaan aan de linkerkant een flink stuk volgen, onderweg zie je talrijke bijzondere winkeltjes en in een flauwe linkerbocht rechts een park. Pas op de grote vijfsprong (daar zie je de U-bahnhalte Rosenthaler Platz) via de linker oversteekplaats de Torstrasse RD oversteken en RD de Brunnenstrasse inlopen. Ter hoogte van huisnummer 183 (staat in enorme cijfers op de gevel van een donker pand) RA het park in. Op het pleintje met banken (daar zie je ook een vijver) schuin RA en op het wat kleinere pleintje met lantaarnpaal 21 de linkerbocht volgen.



3 Aan het einde, strak voor de trap naar een wat hoger gelegen paviljoen (met groot terras en mooi uitzicht op het park) RA. Op de kruising met een asfaltwegje RD en na de korte trap bij het Rosarium RA. Na de dalende trap LA, je loopt langs het park links van je en op de hoek daarvan op de 1e kruising LA (Fehrbelliner Strasse). Op de volgende kruising RA (Veteranenstrasse), je ziet een kerk en volg daar op de Zionskirchstrasse tweemaal een rechterbocht. Kort daarna op de kruising LA (Kastanienallee) en een stukje verderop op de schuine kruising (daar zie je een klok op een reclamezuil) RD. Op de volgende kruising RA (Oderberger Strasse) en ga aan de linkerkant van de weg lopen. Na huisnummer 1-153 op de grote kruising de brede Schönhauser Allee RD oversteken (Sredzkistrasse). Iets verderop LA het voormalige bierbrouwerijterrein op (Kulturbrauerei), rechts zie je een plattegrond en info van wat je hier zoal kunt treffen. Voor het grote gebouw met klok RA en daarna LA. Aan het einde van het langgerekte plein bij het museum RA de poort door en daarna gelijk RA (Knaackstrasse), je loopt nu langs de buitenkant van de brouwerij. Op de hoek daarvan op de 1e kruising LA en je bent weer op de Sredzkistrasse, je loopt nu een authentieke Oost-Berlijnse wijk in.

4 Op de 1e kruising RA (Husemannstrasse). In de rechter asfaltbocht op de Kollwitzplatz LA, passeer het park met speelflek rechts van je en daarna op de kruising RA (Kollwitzplatz / Kollwitzstrasse). Na dat park op de kruising RD. Op deze kruising linksaf de Knaackstrasse even op en neer lopend kun je iets verderop een oude watertoren bezichtigen, je bent daar op het hoogste punt van de Prenzlauerberg, deze wijk is daarnaar vernoemd. Rechts zie je bijna gelijk een leuk zaakje: het Mineraalcentrum Berlijn). Op de Kollwitzstrasse lopend passeer je rechts van je een grote jeugdspeelplaats, een park met wat bouwwerkjes. Daarna op de grote kruising gelijk RA (Messer Strasse). Kort daarna de brede Schönhauser Allee oversteken, aan de overkant gelijk LA en na de oversteekplaats loop je aan de rechterkant van die Schönhauser Allee. Even voor huisnummer 175 kun je via een poort naar rechts op en neer lopend een fraai woonhof bezichtigen en bij huisnummer 176 naar rechts de trap opgaand een kijkje nemen op de Pfefferberg, daar tref je wat terrasjes en een mooi uitzicht.

5 Blijf de Schönhauser Allee nog een stuk volgen. Na huisnummer 188 op de ruime kruising met verkeerslichten RD en kort daarna, na huisnummer 2 RA (Linienstrasse). Niet lang daarna, ter hoogte van huisnummer 48 op de 1e straat LA (Rückerstrasse) en aan het einde daarvan ook LA (Mulackstrasse). Aan het einde daarvan op de Alte Schönhauser Strasse RA. Op de wat ongelijke kruising met verkeerslichten LA (Münzstrasse), bijna gelijk zie je tegenover huisnummer 22 rechts een winkelhof (The Blue Yard), ik zou er even inschieten want dit is best wel een bijzonder winkelhofje. Op de 2e grote kruising (die met verkeerslichten, met de Rosa Luxemburg Strasse) RD (Memhardstrasse) en

loop aan de rechterkant van deze weg. Op de volgende dito kruising eerst de zeer brede Karl Liebknecht Strasse oversteken en aan de overkant RA. Iets verderop zie je links Galeria Kaufhof waar je langs loopt en voor je het spoor waar je onderdoor gaat. Daarna gelijk LA en je ziet het station Berlin Alexanderplatz. Wil je overdekt winkelcentrum Alexa nog bezoeken, loop dan evenwijdig aan het spoor nog even RD, je ziet dan links het grote wat roodbruine gebouw daarvan.

Prenzlauer Berg is momenteel een van de leukste wijken van Berlijn. De door de Tweede Wereldoorlog verwoeste panden zijn prachtig opgeknapt en de wijk ligt er prachtig bij. Jonge gezinnen, hippe cafés en leuke boetiekjes zijn massaal naar Prenzlauer Berg getrokken en die maken de wijk een fijne uitvalbasis voor een tripje naar Berlijn. De wijk moet het niet hebben van bekende bezienswaardigheden, maar vooral van de mooie straten, pleinen en goede sfeer. Prenzlauer Berg ligt in het voormalige Oost-Berlijn en grenst onder andere aan Friedrichshain, Mitte, Wedding en Lichtenberg. In de jaren '90, vlak na de val van de Berlijnse Muur, was Prenzlauer Berg nog een vervallen en slecht onderhouden wijk. Een walhalla voor kunstenaars en studenten omdat de prijzen hier laag waren, maar de locatie toch erg centraal. Nog altijd vind je hier de sporen van terug, in de wijk bevinden zich veel uitgaansgelegenheden, galerieën en cafeetjes. De belangrijkste straat in Prenzlauer Berg is de Kastanienallee, een gezellige straat in het hartje van Prenzlauer Berg. Echt leuk zijn de zijstraatjes van de Kastanienallee, loop zeker even door de Sredzkistraße, de Kollwitzstraße en de Rykestraße. Aan de Kollwitzplatz en Helmholtzplatz vind je ook de nodige cafeetjes.



De Kulturbrauerei was vroeger een bierbrouwerij (vanaf 1887 werd hier het bekende bier Schultheiss gebrouwen) en is nu omgetoverd tot een groot cultureel centrum. Het enorme complex bestaat uit 20 verschillende gebouwen en 6 hofjes. In dit grote gebouw bevinden zich discotheken, een bioscoop, er zijn vaak

concerten, zelfs af en toe kleine festivals maar ook is er ruimte voor theater. Het gebouw is uiterst sfeervol, en doordat het grote gebouw is opgedeeld in vele verschillende ruimten heb je vaak niet eens het idee dat het zo groot is. Bron infoteksten: Marjolein van der Kolk, berlijn-blog.nl

